

נחמד מכל ימים / מאת רבקה אליצור

מעשה טוב ויפה עשתה המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, בהוציאה את סיפורה החדש „נחמד מכל ימים” של הסופרת לילדים רבקה אליצור.

יש לציין שעוד לפני כחצי יובל שנים, היתה זאת רבקה אליצור שהוציאה ספר לילדים ספוג כולו רוח המסורת — חידוש גדול בימים ההם. עד היום עוד תספרנה האמהות לילדיהן את סיפורה הראשון „נעמה הנעימה” ועוד תוספנה לקרוא ולשעשע את בניהם בסיפורי התורה („על אבות לילדים) ועתה אף על שבת וחגי ישראל.

נימה חדשה הכניסה רבקה אליצור בספרות הילדים, נימה מסורתית, וכל סיפוריה ושיריה ספוגים תיאורים מלבבים של חיי קדושה וטהרה של הבית היהודי ואבות האומה.

אין מספיק ללמד דינים והלכה בכדי להצליח בהינוך הילדים ברוח המסורת, ואף לא תמיד הבית והמשפחה יכולים למלא תפקיד זה ונחוץ מאד להרבות ביצירת ספרות ילדים מסורתית למען השפע על הילדים הרכים והקטנים.

לכאורה, שרה רבקה אליצור שיר „סתם” אך השיר וכן הסיפור מתארת „כבדרך־אגב” היופי של „הבית היהודי” הנוהג לפי התורה והמצווה. הדין והמנהג מתמוגים בסיפור ללא כל חציצה ומלאכותיות.

בשיר הראשון, כבר ניכר הוד קדושת יום השבת; אין ריצה אין חפזון, אפילו לא „שיעורים”, והשלווה ומנוחת השבת משרות רוח חדשה, רעננה, שמחת השבת, הליכה לבית הכנסת וזמירות נעימות לרבות פשטידה וגרעינים...

בסיפור אחר מתואר ליל השבת בבית באורו הנעים ובשלחן הערוך לסעודה ובדרך אגב הכרה מסתורית עם מלאכי השלום המלווים את כל יהודי מבית הכנסת הביתה. נהדר הוא ההתרשמות של הילד והילדה מאגדה נלבבת זו שהיא בעצם עובדה חיה וקיימת בדמיונו של הרך והצעיר כבדמיונו של הגדול.

התיאורים המפורטים של הדר האוכלים, השלחן־הערוך בית הכנסת וכל סדרי הבית בשבת, לרבות הביקורים אצל הסבא והסבתא חודרים ביופים לנפש הילד בהערצה ובחיבה ובכמיהה לבוא היום הנחמד הזה.

„יום הכפורים של שלומית ורחל” הוא סיפור כביכול במקצת עצוב, אלא יש כאן התעלות של הילדה שלומית, גיבורת הסיפור, לשיא של חסידות וגדלות הרוח. „יום כפור” פועל כאן במסתרים, במסתרי נימי הנפש של הרך, ומוליך את הגיבורה לשיא של התנשאות רוחנית ונפשית, ממש פנינה — כביכול: לא המדרש עיקר אלא המעשה. ב„אתרוג המכוער” מתוודעים הילדים הפעוטים לגולה, לסבל אחיהם שאין הנכרים מתירים ליהודים לקיים מצוות ו„שלא בכוונה” — גוברת אהבת המולדת והחשק לשמור ולעשות באהבה ובשמחה מצוות החגים. ב„שמשון הגיבור” יתפעל כל ילד מגיבורי ישראל החדשים שבימינו ובלא משים ילמד לאזור כוח ולהיות לגיבור.

מלבב, מפתיע ומחנך הוא הסיפור „ספר התורה הקטן” ומצוות השבת־אבדה נלמדת בתחנת המשטרה... בעת שמיכאל מחזיר את הארנק האדום לשוטר ולאשה הבוכיה...

השכיחה המחברת לספר סיפורים ולשיר שירים נעימים ומרחיבים דעת הפעוטים ללא הפחדות בשדים וברוחות רעות ובכל זאת תתמלא נפשו יראת החטא ואהבת הטוב.